

# NIEUWS / NEWS

Association for Adopting Graves at the American Cemetery in Margraten

## Een mijlpaal bereikt

Met de adoptietoewijzing van de laatste graven op de Amerikaanse Begraafplaats heeft de Stichting een eerste mijlpaal bereikt. De klus is praktisch geklaard, een monnikenwerk waarin vooral de heer B. Kleijnen en mevr. M. Duizings-Croonen een groot aandeel hebben gehad. In feite betekent dit, dat bijna alle 8301 graven van de gesneuvelde Amerikaanse bevrijders zijn geadopteerd. Iedere adoptant heeft inmiddels een certificaat ontvangen met de gegevens van de geadopteerde, zoals die op de grafsteen vermeld zijn. De adoptanten wonen niet alleen in Nederland en België, maar er hebben zelfs certificaten de weg gevonden naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Voorwaarde hiervoor was wel dat de adoptanten hun 'afspraken' kunnen nakomen.

## Het adoptie-register, een dynamisch register

Het nieuws, dat alle graven geadopteerd zijn, betekent niet dat er geen graven meer vrij komen. Niets is minder waar. De praktijk wijst uit dat door hoge leeftijd of overlijden van een adoptant, verhuizing naar het buitenland of anderszins steeds - zij het in beperkte mate - graven vrij komen. Er blijft werk aan de winkel. Aanmelden voor het adopteren van een graf blijft dus altijd mogelijk. Zijn er op het moment van aanmelden geen graven meer vrij, dan komt de naam van de aanvrager voorlopig op een wachtlijst te staan.

*Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de Stichting de adoptanten op de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen binnen de adoptie-organisatie.*

## Op zoek naar informatie over de geadopteerde

Vooral de laatste jaren zijn veel adoptanten op zoek naar gegevens over de gesneuvelde van wie zij het graf geadopteerd hebben. Zij willen graag iets meer weten over de omstandigheden waarin hij gevallen is, zijn leeftijd of burgerlijke staat. De zoektocht, die weliswaar in het internettijdperk een stuk gemakkelijker is dan in het verleden, leidt niet altijd direct tot resultaat. Geduld en doorzettingsvermogen zijn hierbij nodig. Op onze website:

[www.adoptiegraven-margraten.nl](http://www.adoptiegraven-margraten.nl) of [www.fallennotforgotten.nl](http://www.fallennotforgotten.nl) kunt u zien hoe u zo een onderzoek kunt aanpakken.

## Op zoek naar informatie over de adoptant

Geregeld krijgt de Stichting mailtjes uit Amerika van nabestaanden die informeren naar de naam en adres van de adoptant van het graf van zijn/haar (groot)vader of oom. Binnen 24 uur wordt die vraag dan beantwoord. De ervaring leert, dat daarna niet in alle gevallen contact opgenomen wordt, omdat deze informatie ook vaker opgevraagd wordt door overzeese veteranenverenigingen.

## The Walls of the Missing

De directie van de Amerikaanse Begraafplaats heeft er mee ingestemd, dat ook de namen van de gesneuvelden op the Walls of the Missing ter adoptie mogen worden toegewezen. In de muren staan de namen gebeiteld van 1722 gesneuvelde Amerikaanse bevrijders, waarvan de stoffelijke overschotten niet zijn gevonden of nog niet geïdentificeerd konden worden, de zogenaamde vermisten. 48 Namen worden gemarkeerd door een bronzen rozet, hetgeen betekent dat zij naderhand zijn teruggevonden.

Voor de adoptie van de namen op the Walls of the Missing gelden de gebruikelijke regels. Ook hier ontvangt de adoptant een certificaat waarop de persoonsgegevens van de vermiste vermeld staan.

Bent u geïnteresseerd in het adopteren van een naam op de muren dan kunt u zich aanmelden per e-mail: [st.adoptie.graven@margraten.nl](mailto:st.adoptie.graven@margraten.nl) dan wel via Postbus 22, 6269 ZG Margraten t.n.v. de Stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten.



# Limburg Award 2008

De bestuursleden van de Stichting waren bijzonder vereerd en blij met de Limburg Award 2008, die zij op maandag 17 maart in een feestelijke bijeenkomst in kasteel Hoensbroek in ontvangst mochten nemen. Deze onderscheiding is de waardering voor het vele werk, dat door de vrijwilligers van de Stichting in de afgelopen jaren is verzet. De Limburg Award is een initiatief van het Pro Team Limburg en wordt jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich naar het oordeel van een onafhankelijke jury op een bijzondere wijze hebben onderscheiden bij het promoten van Limburg. De Award - een kunstwerk van beeldend kunstenaar Appie Drielsma, vergezeld met een cheque van € 5000 - werd namens de Stichting in ontvangst genomen door haar voorzitter mevr. J. Opreij-Bendermacher in aanwezigheid van onder meer de burgemeester van de gemeente Margraten, de heer H. van Beers. Het Pro Team Limburg werd in 1992 opgericht door een aantal enthousiaste tourfietsers. Het betrof destijds een aantal bekende en minder bekende Limburgers, die zich al fietsend inzetten voor het ondersteunen van maatschappelijke goede doelen.



## Samenvatting van het dankwoord bij ontvangst Limburg Award

In haar dankwoord blikte mevr. J. Opreij-Bendermacher terug naar de komst van de eerste gesneuvelde Amerikanen in Margraten, november 1944. Ook memoreerde zij de inspanningen van de voorganger van de Stichting nl.

het Burgercomité Margraten en daarin vooral de zorg van de heer F. Prevoo, die de laatste decennia in zijn eentje het adoptieregister heeft beheerd. Tot verrassing van de aanwezigen maakte de voorzitter bekend, dat de Stichting een flink deel van de geldprijs zal besteden aan de AWON-organisatie in Amerika. Dit is een organisatie van wezen van gesneuvelde Amerikaanse bevrijders. Op die manier worden kinderen van gesneuvelden, die zich dat normaal niet zouden kunnen permitteren in de gelegenheid gesteld om het graf van hun vader in Margraten voor het eerst te bezoeken. Het andere deel van de prijs wordt gebruikt om communicatie- en voorlichtingsmateriaal te laten maken, speciaal gericht op de jeugd. Hierdoor wil de Stichting zoveel mogelijk jongeren bij haar werk betrekken. Verder hield de voorzitter de aanwezigen in haar dankwoord voor dat: "de meer dan zestig jaar vrijheid in West-Europa, géén vanzelfsprekendheid is". Daarom moeten de herinneringen aan die verschrikkelijke oorlog ook voor ons nageslacht bewaard blijven. Aan die herinneringen kunnen de Amerikaanse begraafplaats, het eventueel komende Memorial Centre en onze Stichting een flinke bijdrage geven.

*Bent u geïnteresseerd in de letterlijke tekst van de toespraak van de voorzitter dan kunt u deze lezen op onze website: [www.adoptiegraven-margraten.nl](http://www.adoptiegraven-margraten.nl)*

*Vanaf links: J. Aussems (secretaris), J. Opreij-Bendermacher (voorzitter), A. Haenen, R. Croonen (penningmeester), F. Lahaye, M. Duizings-Croonen, B. Kleijnen en J. Purnot. Niet op de foto W. Kamerman.*



## Memorial Day zondag 25 mei 2008

De viering van Memorial Day op de Amerikaanse Begraafplaats vindt dit jaar plaats op zondag 25 mei. Het berust op een misverstand te veronderstellen dat deze herdenking altijd plaatsvindt op de laatste zondag van de maand mei. Voor alle duidelijkheid: op de laatste maandag van de maand mei wordt Memorial Day gevierd in Amerika en de zondag vóór deze maandag vindt dit plaats op de Amerikaanse Begraafplaats te Margraten.

Het programma voor deze herdenkingsplechtigheid ziet er evenals andere jaren als volgt uit:

- 10.00 uur: eucharistieviering georganiseerd door de Stichting CMM (Culturele Muziekmanifestaties Margraten). Deze viering wordt muzikaal opgeluisterd.
- 15.00 uur: herdenkingsbijeenkomst met toespraken en kranslegging. De plechtigheid wordt afgesloten met een fly-over door Amerikaanse en Nederlandse straaljagers.

De herdenkingsbijeenkomst wordt jaarlijks door vele duizenden personen bezocht. In de praktijk worden meer dan zeventig kransen gelegd door vertegenwoordigers van diverse overheden/organisaties/verenigingen. Het is altijd de moeite waard - en dat zeker bij mooi weer - kort na Memorial Day de begraafplaats nog eens te bezoeken en te genieten van de kleurrijke kransen en de bij de graven en muren geplaatste bloemen.

Het stichtingsbestuur hoopt ook dit jaar weer dat de adoptanten op 25 mei zorgen voor een ware bloemenzee. Trouwens, veel adoptanten, voor wie de afstand geen probleem is, brengen hun bloemen al een dagje eerder.

---

## Do You Remember en Monument Tussen Heuvels te koop

Nabestaanden van de gesneuvelde militairen krijgen bij hun bezoek aan de begraafplaats door de Stichting Culturele Muziekmanifestaties Margraten de DVD met de films Do You Remember en Monument Tussen Heuvels aangeboden. Do You Remember is gemaakt naar aanleiding van het gelijknamige lied. Monument Tussen Heuvels is meer een documentaire, waarin het ontstaan van de begraafplaats, interviews met personen en de herdenkingsplechtigheid met Memorial Day in beeld worden gebracht. De DVD is voorzien van passende muziek en is te koop in de Nederlandse en Amerikaanse versie. De prijs is € 17,50 (afhaalprijs) en kan besteld worden bij het adres: Julianalaan 7, 6269 CL Margraten. Telefonische bestelling is ook mogelijk: 043-4581783.

---

### Wist u dat:

- op 4 mei (Nationale Dodenherdenking) de begraafplaats ook in de avonden open is
- het niet toegestaan is om met huisdieren over de begraafplaats te lopen
- er vier vrouwen begraven liggen op de begraafplaats in Margraten
- veertig paar broers 'gebroederlijk' naast elkaar op de begraafplaats rusten
- zowel tijdens de plechtigheden op Memorial Day als tijdens de uitvoering van het Requiem de begraafplaats voor een ieder vrij toegankelijk is
- reeds meer dan 100 namen op the Walls of the Missing geadopteerd zijn door vrienden van de Jack Million Band; een Limburgse Band bestaande uit beroepsmuzikanten uit Maastricht en omgeving, die geregeld muzikale optredens verzorgen in Amerika met Glenn Miller muziek
- de Stichting weer meer dan duizend steekvazen heeft aangeschaft
- alle werkzaamheden bij de adoptiestichting gedaan worden door vrijwillig(st)ers
- de tekst van deze nieuwsbrief ook in de Engelse taal te lezen is op onze website
- op onze website: [www.adoptiegraven-margraten.nl](http://www.adoptiegraven-margraten.nl) nu ook het lied Do You Remember te beluisteren is. Een reden te meer om onze website eens extra te bezoeken
- in het gemeentehuis van Margraten vanaf 12 september 2008, gedurende een week, een foto-expositie over de Tweede Wereldoorlog te zien is van de schrijver Armand Blau uit Harlingen. Voor meer info zie te zijner tijd de website van de gemeente Margraten ([www.margraten.nl](http://www.margraten.nl))

### LSO-optreden op zondag 14 september

Op zondag 14 september 2008 zal het Limburgs Symfonie Orkest op de begraafplaats weer een Requiem uitvoeren. De organisatie hiervan is in handen van de gemeente Margraten en de provincie Limburg. Meer informatie hierover zal te zijner tijd te vinden zijn op de website van de gemeente Margraten [www.margraten.nl](http://www.margraten.nl). Als het weer een beetje wil meewerken kunnen evenals vorige jaren vele duizenden bezoekers genieten van de prachtige muziek en de fraaie begraafplaats. De Stichting hoopt dat deze muzikale manifestatie voor veel adoptanten aanleiding is om een keer extra een bloemetje te leggen.

---

#### Openingstijden begraafplaats

De begraafplaats is zeven dagen per week geopend van 9.00 - 17.00 uur. Op eerste kerstdag en nieuwjaar is de begraafplaats gesloten.

#### Adreswijzigingen doorgeven

U wordt dringend verzocht adreswijzigingen en eventuele andere wijzigingen die voor het adoptieregister van belang zijn aan ons door te geven.

#### Ruilen van Graven

Onze Stichting werkt niet mee aan het ruilen van geadopteerde graven. Wij vinden dit zelfs ongepast.

## Verzoeken om adresgegevens

Regelmatig krijgen wij van adoptanten vragen over adresgegevens van mede-adoptanten. Wij mogen daar in verband met privacy-regelgeving niet op ingaan. Een uitzondering hiervoor geldt, zoals al eerder is vermeld, indien nabestaanden uit Amerika deze navraag doen. Wilt u niet dat wij uw naam aan de nabestaanden doorgeven, laat ons dit dan per e-mail, dan wel schriftelijk weten.

## Hürtgenwald

Eén van de bloedigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog vond plaats in het Hürtgenwald, gelegen ten zuidoosten van Aken, in de Noord-Eifel. De veldslagen in Hürtgenwald hebben veel minder bekendheid dan het Ardennenoffensief en Market Garden. Toch vielen hier vele duizenden Amerikanen en Duitsers. Een groot aantal van hen werd in Margraten begraven. Het hout uit dit bosrijk gebied werd gebruikt als ondergrond om in de modder van de dodenakker van Margraten, vanaf de Rijksweg naar de begraafplaats, een weg aan te leggen. Het is de moeite waard om een bezoek te brengen aan de plaats Schmidt - strategisch van groot belang omdat het uitkeek op de Schwammenaueldam in de Roer - en om van daaruit onder deskundige leiding deze streek met zijn oorlogsgeschiedenis eens te verkennen.

### De Stichting is bereikbaar

Het postadres is:  
Stichting Adoptie Graven  
Amerikaanse Begraafplaats Margraten  
Postbus 22, 6269 ZG Margraten  
e-mail: [st.adoptie.graven@margraten.nl](mailto:st.adoptie.graven@margraten.nl)  
website: [www.adoptiegraven-margraten.nl](http://www.adoptiegraven-margraten.nl)  
bankrekeningnummer : 15 88 20 045

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Rabobank Centraal Zuid-Limburg.

### Colofon

Oplage : 9.000 exemplaren  
Teksten : J. Purnot en J. Aussems  
Foto's : Fotostudio W. Opreij  
Layout : J. Lemmens

## Geschiedschrijving adoptiesysteem

De Stichting is benaderd door prof. dr.P.Schrijvers. De heer Schrijvers doceert Amerikaanse geschiedenis aan de University of New South Wales in het Australische Sydney. Hij is de auteur van het boek 'De hel die Europa heet' (ISBN 90-712-0604-1), een boek dat eigenlijk iedereen, die geïnteresseerd is in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, gelezen moet hebben. Binnenkort komt de heer Schrijvers voor een sabattical jaar naar Europa. Tijdens die periode is hij van plan een boek te schrijven over het fenomeen van de adoptie van graven op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De Stichting steunt dit project van harte en vraagt extra aandacht voor de vragen van de heer Schrijvers die u bij deze nieuwsbrief aantreft.

## Historie van de begraafplaats

De begraafplaats van Margraten was bedoeld voor de gesneuvelden van het 9de Amerikaanse leger. De commandanten van dit leger wilden niet, dat hun gevallen in vijandelijke bodem (lees: Duitsland) begraven werden. Daarom werd een logistiek plan bedacht om de gesneuvelden direct op te halen, ongeacht de afstand en omstandigheden. Veel inwoners van de dorpen aan de Rijksweg Vaals – Margraten denken nog met afschuw terug aan de dagelijkse dodentransporten, die vele maanden duurden. Het 1ste Amerikaanse leger volgde dezelfde strategie, maar hun begraafplaats in Henri Chapelle zat in het voorjaar van 1945 al aan haar maximum, terwijl uitbreiding van die begraafplaats niet meer mogelijk was. Daardoor moesten ook gesneuvelden van het 1ste en deels ook 3de leger in Margraten begraven worden. Ook mannen van de AIR FORCE, omgekomen boven Nederlands- en Duits grondgebied, werden naar Margraten overgebracht. Eind maart 1946 telde Margraten 17742 gesneuvelde Amerikanen, 1026 andere geallieerden en 3075 Duitsers.

## Een greep uit het adoptieregister

Adoptanten van het adoptieregister vertegenwoordigen alle leeftijden. De Stichting is er trots op, dat de laatste jaren zo veel jongeren de weg naar de begraafplaats hebben gevonden en er een graf hebben geadopteerd. Het oorspronkelijke register - een kaartsysteem - zoals dit aangelegd is in de jaren 1944/1945 is in ons bezit. Bij het actualiseren van dit register is ons opgevallen dat we nog veel adoptanten van het eerste uur tot onze "familie" mogen rekenen. Over betrokkenheid gesproken. Onze waardering en dank daarvoor.



*Britt Mackus,  
Banholt*



*mevr. L. Beckers-  
v.d. Boorn, Mheer*

